



Bladelin wandelroute



Afstand: 6,5 km

Start en aankomst: Bezoekerscentrum Middelburg (Maldegem)

StapAftips:

- Het landelijke Middelburg is een pareltje aan de rand van het Meetjesland, vlakbij de Nederlandse grens. Vandaag is het de kleinste - en misschien wel charmantste - deelgemeente van Maldegem, maar meer dan 500 jaar geleden was het een heuse stad. Die ontstond rond het kasteel van de rijke Brugse poorter Pieter Bladelin, vandaar de naam van deze route. Sinds 2002 legden opgravingen het rijke Middelburgse verleden bloot. Onder het maaiveld aan de Kasteelstraat werden onder meer restanten gevonden van wat ooit een luxueus kasteel moet geweest zijn.
- Heel wat relictten uit de middeleeuwen staan of hangen in de 15de-eeuwse parochiekerk. Het praalgraf van Badelin en zijn echtgenite bijvoorbeeld, en (weliswaar een kopie van) de 'Bladelintriptiek' van Rogier Van Der Weyden. Voor het originele werk moet je naar Berlijn.
- Aan het begin van deze kleine wandeling wippen we even de grens over, via enkele grenspaadjes. Op 'oversteekjes' als deze werd tijdens beide Wereldoorlogen - en ook later - duchtig gesmokkeld, vooral boter. Tijdens de jaren '50 ging het er hier soms heftig aan toe, met autoachtervolgingen en vuurgevechten tussen smokkelaars en 'commiezen' (douaniers).
- Op het einde stappen we door een natuurgebied met een waterzuiveringsstation, een vogelkijkhut en een knuppelpad. Hier kun je, over de Meulekreek heen, met de verrekijker in de Zeeuws-Vlaamse polders turen.

Horecatips:

- De Tol, Tol 1, 4529 Eede (NL): Lekker eten en drinken langs de pittoreske smokkelroute tussen Middelburg en Eede.
- Convent Santa Clara, Kloosterstraat 22, 9992 Middelburg: Een ideale plek om je wandeling af te sluiten, dit voormalige nonnenklooster met prachtige tuin en terras. Drink er een lekkere trappist of duik in de verzorgde eetkaart.